

Thema Vakantie

Samen Lezen



Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: “Zo doen wij dat altijd!” Ze voelen zich prettig als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment of op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op storingen. Voorleestijd is de tijd om samen te kijken, praten en lachen.



Nijntje aan zee

Dick Bruna

Nijntje gaat naar het strand. Ze bouwt een zandkasteel, verzamelt schelpen en gaat zwemmen in de zee.



Bobbi op vakantie

Ingeborg Bijlsma

Blij rent Bobbi naar de auto, en zijn rugzak sleept hij mee. Hij roept: „Wij gaan op vakantie naar een camping bij de zee!”



We zijn er bijna!

Carry Slee

Lees over de belevenissen van de kleuters Iris en Michiel (een tweeling) die een weekje met hun ouders en kleine broertje gaan kamperen in de Ardennen.



Tommie en Lotje gaan op vakantie

Jacques Vriens

Tommie en Lotje gaan met hun ouders op vakantie naar 'het boshuisje'. Daar ontdekken ze dat de buurvrouw toch geen echte heks is, 'overvoeren' ze de eekhoortjes, gaan ze naar het pretpark en sluiten ze vriendschap met 'ridder' Jordie.



Mijn leuke reis rond de wereld

Richard Scarry

Reis met de grappige personages van Richard Scarry de hele wereld rond! Pak je koffers en neem het vliegtuig naar Londen met Pip-Pip Kat of naar Algerije met Couscous, de beste detective in Algiers. Maak een tochtje met de gondel van Mario in Venetië, ga kijken hoeveel mensen er in de trein van Tokio passen.