

THEMA: HET WEER



Samen lezen

TIP!

Word lid van de (online) bibliotheek en kijk bij de prentenboeken over het thema herfst. Jonge kinderen willen graag boekjes vaak herhalen. Lees het boek (een paar keer) voor en laat de kinderen dan dingen in het boek aanwijzen of een woord/zin afmaken. Als een kind een plaatje aan wijst, is dit ook 'antwoorden'. Ontvang dit, door het woord te herhalen.

BOEKENTIPS



Kiki en Pelle in het herfstweer

J. Lodeweges, L. Mik en C. Krukkert

Kleuter Kiki, nieuwsgierig en ondernemend, is bevriend met klasgenootje Pelle, die bedachtzamer is en haar dikwijls goede raad geeft. Het is herfst, het heeft net geregend, maar het waait nog steeds. Samen gaan ze, warm gekleed, buiten spelen en Kiki neemt haar paraplu mee. Rennend en springend vangen ze door de lucht vliegende blaadjes, maar opeens rukt de wind Kiki's paraplu weg, die in een plas belandt. Pelle waarschuwt haar nog voor de diepe plas, maar ze loopt door, probeert haar paraplu te pakken en valt languit in de plas.

THEMA: HET WEER



Het is herfst

Susanne Berner

Zo veel te ontdekken in dit prachtige herfstkijkboek! Tientallen personages beleven grote en kleine avonturen in een herfstig landschap. Na de winter, de lente en de zomer wordt het ook herfst in de kijkboeken. Het stadsfeest is een mix van dans en muziek en in het cultureel centrum is er een pompoenwedstrijd. De kinderen wijden hun nieuwe school in met een grote lampionnoptocht. Susanne Berner vertelt ook nu weer talloze verhalen: over ganzen en oude bekenden, over huwelijksreizen of over de terugkeer van een vermist huisdier.

Bobbi in de herfst

Monica Maas

Bobbi ontdekt samen met zijn vriendjes hoe leuk de herfst is. Lekker spetteren in de plassen, en kastanjes en mooie bladeren zoeken in het bos. Bobbi roept: 'Kijk naar die blaadjes. De wind blaast alles in het rond. Wat hebben ze een mooie kleuren. Ze vallen zomaar op de grond.'

